

1. Onze Vader, trouwe Heer,
zie uit uw hemel op ons neer;
breng ons als broeders bij elkaar,
maak onze arme woorden waar,
laat wat wij spreken met de mond
opwellen uit des harten grond.

2. Geheiligd zij uw naam, o Heer,
bewaars ons door de rechte leer,
en maak ons doen en laten rein,
dat wij U niet tot schande zijn.
Breng Gij weer thuis te rechter tijd
het arme volk, dat wordt misleid.

3. Uw koninklijke heerschappij
zij nu en eeuwig ons nabij.
Geleid ons tot het bruiloftsfeest
door alle gaven van de Geest.
Sla het geweld van satan neer,
behoed uw eigen Kerk, o Heer.

4. Als in de hemel hoog en klaar
zo zij op aarde openbaar
uw wil die heilig is en goed.
Neem in bezit ons vlees en bloed,
en maak ons, Heer, in lief en leed
gehoorzaam, tot uw wil gereed.

5. Heer, aller ogen zijn gericht
op U die leven geeft en licht.
Geef ons vandaag ons dagelijks
brood,
spaar ons voor ziekte en hongersnood.
Geef ieder zó zijn deel, o Heer,
dat hij het neemt te uwer eer.

6. Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons verbult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan
al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw brede openbaar.
U dienend dienen wij elkaar.

7. Leid ons niet in verzoeking, Heer.
Wees ons een sterke tegenweer
ter linker- en ter rechterhand.
Wij houden in uw hoede stand,
al woedt de boze onberpoosd,
omdat uw Geest ons hart vertroost.

8. Verlos ons van des bozen macht,
rondom ons heen heerst diepe nacht.
Verlos ons van de eeuwige dood
en sta ons bij in stervensnood.
Neem onze zielen in uw hand
en breng ze in het Vaderland.

9. U is en worde toegebracht
het Rijk, de heerlijkheid, de kracht.
U onze Vader op de troon
die tot ons zendt uw lieve Zoon,
die ons door uw Geest geleidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

10. Amen, dat is: zo zal het zijn.
Al is 't geloof ook zwak en klein,
toch groeit het als een mosterdzaad
als ons gebed voor U bestaat.
Als 't in uw naam gebeden is,
is Amen zeker en gewis.